

FORUM GRUNNEGER DAINST

Feest van herkenning



Aukje Vonk (80) uit Amstelveen

„Mijn man Kor Brill en ik wonen sinds 1966 in Amstelveen. Al jaren dus. Kor kreeg werk bij de Vrije Universiteit Amsterdam, ik een baan in Amstelveen in het buurt- en vrouwenwerk.

Toch, als mensen ons vragen waar kom je vandaan?, dan zeggen we: Baflo en Warffum. Thuis praten we onderling nog altijd Gronings. Via, via hoorden we van de Grunneger Dainst op het Spui. Na een eerste keer bleven we komen. Je treft mensen, die bekenden worden. Het is gewoon leuk. Dit jaar ben ik alleen gekomen. Mijn man is verhinderd.”



Hendrik Kremers (47) en dochter Karlina (11)

Vader en dochter komen op de fiets. Gewoonlijk kerken ze verderop. „Maar dit willen we niet missen”, zegt Hendrik. In 1999 kwamen hij en zijn vrouw naar Amsterdam. Hij ging voor z'n werk. „Ik was bouwkundige voor het ministerie van Defensie. Nu werk ik voor een projectontwikkelaar.” Musselkanaal werd achtergelaten voor een nieuwe start in de hoofdstad. Kremers maakte alle acht dainsten mee. „Prachtig om 't evangelie hier in hartje Amsterdam te heuren in joen aigen taal.” En Karlina?, wat vind jij? „Heel bijzonder. En ik vind het fijn met papa mee te gaan.”



Geert Luth (78) uit Heiloo

„Dit is wat je noemt een echte happening. Het is meer dan een kerkdienst. Het is een reünie. Je ziet en spreekt bekenden die je een jaar niet treft. Als ik iemand hoor praten in het Westerwolds, dan moet ik even op af. Op mijn 18e ben ik vertrokken uit Sellingen. Ik was onderwijzer, eerst op de lts en later op een mts. Al 38 jaar woon ik Heiloo, daarvoor tien jaar in Delft. Maar je blijft Groninger, de taal houdt me nog altijd bezig.” Zo zit Luth in een stichting die de nalatenschap koestert van Jan Hendrik Neuteboom die gedichten en verhalen schreef in het Westerwolds.