

' O Gij alles voorbij'

Mediteren met mystieke teksten

Dit najaar gaan we van start met het mediteren met mystieke teksten. Door de eeuwen heen zijn er door mystici mystieke teksten geschreven, teksten waarin zij hun diep ingrijpende en transformerend ervaringen met het goddelijke probeerden te verwoorden. Dat is altijd een paradoxaal streven geweest, want mystieke ervaringen laten zich nauwelijks in woorden uitdrukken. Gregorius van Nazianze zegt:

' O Gij, alles voorbij,
Hoe anders U te noemen?
Hoe kunnen woorden U prijzen:
Gij die door geen woord te zeggen zijt.'

We lezen teksten van mystici door de tijden heen en uit meerdere mystieke tradities: Teresa van Avila, Johannes van het Kruis, Thomas Merton, Rumi (soefisme) Martin Buber (joodse mystiek), Willigis Jaeger (Zen traditie), Dag Hammarskjöld, Etty Hillesum en anderen. Het samen lezen van oude en moderne mystieke teksten brengt ons dichterbij de bron van al het verlangen, bij het Mysterie, bij God.



We lezen de teksten volgens de methode van de Lectio Divina. Dat is een meditatieve manier van het lezen van teksten waarop we ons de tekst op diverse manieren eigen maken.

We gaan samen met de teksten 'in gesprek', o.a. door meditatie, door tekenen, het zelf schrijven en verwoorden van de teksten. We werken met een vaste groep. De gesprekken die ontstaan n.a.v. de meditatie zijn vaak heel persoonlijk en een vaste groep is hierbij belangrijk.

Deze middagen worden mogelijk gemaakt door stichting: Dutch Foundation for Mysticism: www.dutchfoundationformysticism.nl

o.l.v. Antoinette van Gorp en Marieke Brouwer

data: donderdagmiddag 21 sept, 12 oktober, 16 november en 14 december.
Bij voldoende belangstelling zal deze activiteit een vervolg krijgen in het voorjaar van 2018

tijd: 15.00-17.00 uur

plaats: Handboogstraat 4

kosten: € 25,- voor de vier middagen

deelname na opgave: huisophetspui@luthersamsterdam.nl