

Al vanaf het eind van de zestiende eeuw kwamen de lutheranen bijeen in een schuilkerk 'een pakhuys staende beneden Spuy en genaemt Den Vergulden Pot'. Na aankoop van enkele naastgelegen pakhuizen kregen ze in 1631 toestemming om een kerk te bouwen. Het werd een godshuis, met aan drie zijden balkons en met één zijde aan het brede water van het Spui. De galerijen werden gesteund door drie soorten pilaren: zandstenen Toscaanse, houten Dorische en houten Ionische zuilen. Op 25 december 1633 werd de kerk ingewijd.

De kerk is diverse keren verbouwd. De laatste ingrijpende restauratie vond tussen 1984 en 1986 plaats. De zerkenvloer is nog steeds aanwezig. De huidige preekstoel met fraai houtsnijwerk stamt uit 1640 en ook de door Philip Tideman geschilderde zogenaamde grisailles (grauwschilderingen), die de deugden voorstellen – Geloof, Goedheid, Standvastigheid, Liefde, Matigheid, Wijsheid, Gastvrijheid en Hoop –, hebben de tijd getrotseerd.



Andreas H. Wöhle, predikant

*'De kerkgangers
voelen en ervaren
in deze ruimte iets
van het heilige'*

'Als we een feest te vieren hebben, vieren we het hier! Het gebouw met z'n eeuwenlange geschiedenis en zijn tradities geeft óók aan een feest een extra dimensie.

Ik houd er ook van om in mijn preken gebruik te maken van de historie. De kerkgangers voelen en ervaren in deze ruimte iets van het heilige en worden tijdens de dienst esthetisch en intellectueel uitgedaagd.'

Predikant Andreas Wöhle is onmiskenbaar trots op zijn kerk, waarvan het gebruik in goede harmonie met de Universiteit van Amsterdam wordt gedeeld: zondags kerk, doordeweeks aula. Het orgel uit 1886 domineert de ruimte met het hemelsblauwe plafond. In 2013, bij de viering van het 425-jarige bestaan van de lutherse gemeente, zal het orgel extra vaak de kerk vullen met zijn barokke klanken.'



De lutherse brandweer

Na de brand in de Ronde Lutherse Kerk van 1822 kocht de kerkenraad, ter voorkoming van een soortgelijke ramp, een brandspuit in Neurenberg die op het voorplein van de Oude Lutherse Kerk werd geïnstalleerd. Vanaf die tijd werd de uitdrukking 'van de lutherse brandweer zijn' gebezigd, hetgeen betekende: lid van de lutherse gemeente zijn.

Oude Lutherse Kerk

Bouwjaar: 1633

Bouwstijl: Amsterdams renaissance

Oorspronkelijke functie: kerk

Huidige functie: aula en kerk